



Graziano Zoni sammen med Abbé Pierre – billedet må være fra 1990'erne  
(foto: Emmaus International)

## HYLDEST TIL GRAZIANO ZONI

- oversat fra engelsk af Sara Grund Sørensen
- <https://www.emmaus-international.org/en/news/1808-hommage-à-graziano-zoni.html> - der kan klikkes til en fransk eller en spansk version som overalt hos Emmaus International
- fodnoter af Jørgen Olsen.

Graziano Zoni, en vigtig person inden for Emmaus-Bevægelsen i Italien, er for nylig afgået ved døden.

Patrick Atohou, formand for Emmaus International, deler her sine minder om Grazianos kampe og Graziano som person.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Læs artikel om Patrick Atohou fra bladet Jeune Afrique på siderne 8 og 9.

## Hvordan kendte du Graziano?

Jeg mødte Graziano, da jeg arbejdede for ærkebiskoppen af Cotonou<sup>2</sup> i 1980'erne. Som formand for foreningen Mani Tese<sup>3</sup>, kendte Graziano Afrika.

Han mødte Abbé Pierre i Assisi, hvor de derefter blev tætte venner, og senere blev han udsending for Abbé Pierre i Afrika.

Det var takket være Graziano, at Abbé Pierre mødte Monseigneur de Souza<sup>4</sup> i Benin, og at Emmaus blev relanceret i Afrika i 1990'erne.<sup>5</sup>

## Hvordan bidrog han med udviklingen af Emmaus på tværs af lande?

Graziano var medlem af bestyrelsen og forretningsudvalget i Emmaus International fra 1995 til 2000, og derfor deltog han i alle diskussionerne på det internationale niveau.

Han støttede adskillige afrikanske grupper i processen med at blive medlem af bevægelsen. Han var en pioner inden for forsendelsen af containere, et program som gør det muligt for Emmaus-grupper i Europa at sende containere fuld af materialer til Afrika og Latinamerika.

Graziano havde sit eget unikke solidaritetssyn - han brød sig ikke om ideen med solidariske ”projekter”, da han så konceptet som værende med til skabe en yderligere afhængighed hos modtagerne af støtten - altså afhængighed af dem der finansierer projekterne.

Han foretrak at snakke om initiativer, hvor alle de medvirkende har selvstyre og har mulighed for at arbejde efter bedste evne.

Graziano var først og fremmest en person som havde tiltro til menneskeheden. Han kunne altid se det gode i de mennesker han mødte, uanset deres kultur eller fortid.

Hans holdning var, at de der var udstødte, ikke skulle opgave håbet, men derimod fortsætte for at tvinge menneskeheden til at gøre mere.

## Hvilke udfordringer fokuserede Graziano på?

Hans vision om at leve sammen er blevet hos mig - Graziano var en meget rolig og fredfyldt mand, og han brød sig ikke om splid. Overalt hvor han kom, opmuntrede han mennesker til at løse deres konflikter gennem diskussioner og forhandlinger.

Graziano var også engageret i social retfærdighed - han opmuntrede udviklingen af mikrokredit-initiativer i Emmaus-Bevægelsen. Han mente, det var vigtigt at skabe en større rolle for mikrokredit, og at man burde investere flere ressourcer i sådanne projekter, for at hjælpe de mest udstødte i samfundet med at udvikle indkomstskabende aktiviteter og derved genvinde deres rettigheder.

Bag alle hans initiativer var der et politisk fremtidssyn - han skrev dybdegående artikler i Emmaus Italiens tidsskrift gennem adskillige år.

## Hvad vil du huske ham for?

Graziano var en stille mand; men han bidrog en masse til bevægelsen og delte dens værdier, hvor end han drog hen. Han havde altid noget konstruktivt at sige.

Jeg beundrede ham ofte for at skride til handling for Emmaus-Bevægelsen, og udtale sig på vegne af Emmaus. Jeg vil aldrig glemme, at Graziano var den person, som opmuntrede mig til at stille op som formand for Emmaus International.

Han gav mig råd og støtte i denne proces, ved at fortælle om vigtigheden i at vise Afrikas værdier og færdigheder til gavn for omverdenen, samt at han hjalp mig med at indse, at jeg som formand kunne skabe fokus på disse ting.

<sup>2</sup> Isidore de Souza – se note 4!

<sup>3</sup> Ikke-statslig organisation, som kun eksisterer i Italien - <https://www.manitese.it/>

<sup>4</sup> Læs om Ærkebiskop Isidore de Souza <https://globalnyt.dk/content/mit-afrikanske-idol>

<sup>5</sup> Fra 1961 til 1982 fandtes en enkelt Emmaus-medlemsorganisation i Afrika, nærmere bestemt i Rwanda. Læs mere om Emmaus Afrika på <https://www.emmaus-international.org/en/who-are-we/emmaus-around-the-world/africa.html>