



Et af vandforsyningsanlæggene ved Nokoué-søen.

JOSÉ, ANSVARLIG FOR NOKOUÉ-PROGRAMMET I BENIN, PÅ RUNDTUR I FRANKRIG

- oversat fra fransk af Gitte Vejlgård, fra <https://www.emmaus-international.org/fr/actualites/1885-josé,-compagnon-du-programme-nokoué,-au-bénin-en-immersion-en-france.html> – her kan skiftes til engelsk eller spansk – nederst kan ses en film fra programmet, af varighed 4½ minut
- fotos af Emmaus International
- fodnoter af Gitte Vejlgård og Jørgen Olsen.

José Hounsa er ansvarlig for overvågningen af vand- og sanitetsværkernes drift i Nokoué-programmet i Benin.¹

I november 2017 påbegyndte han en rundtur hos Emmaus-samfundene i Frankrig for at lære mere om, hvordan de er organiseret samt hvordan de tilrettelægger det arbejde, der udføres af de kvinder og mænd, der bor og arbejder i samfundene.

¹ Læs bl.a. om Nokoué-programmet i denne artikel <http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-13.pdf>

Hvad har dit formål været med at komme til Frankrig?

Som ansvarlig for overvågning af driften af vand- og sanitetsværkerne ved Nokoué-søen står jeg for at koordinere det fælles liv og sikre mig, at infrastrukturen fungerer og forvaltes på en god måde.

Formålet med at komme til Frankrig er få kontakt til Emmaus-grupperne for at studere deres organisation og trække paralleller til den måde, vi har organiseret vores forening ved Nokoué-søen på. De anvender måske nogle gode metoder, som vi kunne kopiere.



Hvad har du lært om livet i Emmaus-samfundene i Frankrig?

Jeg har kunnet konstatere, at arbejdet er godt struktureret, samt at der er meget faste rammer. Jeg har også lagt mærke til, at ansvaret er fælles.

Hvor jeg havde forventet at se chefer og bureaukrater, har jeg måttet konstatere, at alle deltager i arbejdet, uanset deres status i samfundet. Lederne er direkte involveret i aktiviteterne i felten. Selv om man har det ledende ansvar, slipper man ikke for at deltage aktivt i arbejdet, hvad der ellers godt kunne være tilfældet hos os.

Kort sagt, jeg har oplevet, at alle giver sig 100 pct. hele dagen lang. Alle arbejder hårdt i 8 timer. Det er noget, der rykker.

² I Frankrig er der næsten ingen ledere af Emmaus-samfund, der bor sammen med samfundenes egentlige medlemmer. De bor andetsteds og tager på arbejde hver dag i samfundene.

Hvilke udvekslinger har du haft med dem, der bor i Emmaus-samfundene?

Jeg har arbejdet sammen med dem og deltaget i mange aktiviteter: salg, sortering, pålæsning og aflæsning. Vi har også været rundt i byerne for at indsamle møbler.

Den udveksling, der har fundet sted, har fået mig til at indse, at vi har mange fælles punkter. Først og fremmest kærligheden til arbejdet og viljen til at give sig fuldt ud. I Emmaus-samfundene, som ved Nokoué-søen, holder vi ikke regnskab over vores timer og ej heller over vores engagement!

Dernæst har jeg erfaret, at disse mennesker, som tidligere var udstødt af samfundet, ikke længere føler sig marginaliseret, og dette takket være Emmaus. Det samme gælder for os ved Nokoué-søen. Da vi følte os udstødte og ikke havde adgang til drikkevand og sanitet, gav Emmaus os en mulighed for at kunne generhverve vores rettigheder, og i særdeleshed retten til vand. Det får mig til at føle mig som en del af Emmaus-dynamikken.

Hvilken slags solidaritet har du oplevet?

Solidariteten er overalt. Det er en meget levende solidaritet! Mellem dem, der bor og arbejder i Emmaus-samfundene, mellem lederne indbyrdes og mellem lederne og Emmaus-samfundenes medlemmer.² Uden solidaritet var det ikke muligt at udføre arbejdet.

Nokoué-programmets officielle navn er PCSEN, som står for "Programme Citoyens Solidaires pour l'Eau à Nokoué".³

Imidlertid står det nogle gange lidt skidt til med denne solidaritet blandt borgerne. Når jeg er tilbage i Benin, vil jeg prøve at fremhæve værdien af solidaritet.

(fortsættes side 12)

³ "Solidarisk Borgerprogram for Vand i Nokoué"

José, ansvarlig for Nokoué-programmet i Benin, på rundtur i Frankrig

(fortsat fra side 11)

Jeg er dog bevidst om, at alle forandringer kræver tid. Jeg tror, at denne adfærdsændring og implementeringen af den gode praksis kommer til at foregå gennem arbejdet – ved at give folk opgaver med en tidsfrist, gøre dem ansvarlige og selvstændige i udførelsen af opgaven og så sikre en opfølgning på arbejdet.

Hvad har du lært af denne rundtur?

Det er en meget berigende oplevelse, og jeg tror, at Emmaus International har set rigtigt, da de foreslog mig at tage denne rundtur i Frankrig for at lære mere om Emmaus-samfundenes virke her.

Nokoué-programmet er i høj grad finansieret af bidrag fra Emmaus-organisationer over hele verden, og jeg er meget glad for at have oplevet kilden til denne finansiering.

Selv om det kun er få af de aktive, der har haft mulighed for at være i Benin og konstatere Nokoué-programmets fremskridt, er de alle godt informeret, og mange af dem har arbejdet for at rejse midler til programmet.

Jeg har kunnet konstatere, at mange af beboerne i Emmaus-samfundene er tidligere udstødte, der nu hjælper andre udstødte, og som har stillet deres styrke, deres arbejdskraft og deres intellekt til rådighed for Nokoué-programmet. Det gør mig endnu mere bevidst om mit ansvar og giver mig lyst til at sikre, at vores lokale fællesskab udvikler sig blot en lille smule hver dag.



Mange huse i og omkring Nokoué-søen er bygget på pæle.