

Fra Emmaus Asiens nyhedsbrev, nr. 39, juli – september 2016

- oversat fra fransk og engelsk af Gitte Vejlgard
- fotos: Emmaus Asien

Vi skriver som bekendt mest om Vestafrika i Projekt & Kultur; men vi er medlem af Emmaus International, som også arbejder i andre verdensdele, og i medfør heraf fik vi i efteråret 2015 besøg af Alexander Sawarimuthu fra Emmaus-medlemsorganisationen Florence Home Foundation i Indien. Artiklen her - **Økoturisme – en besøgende fra Storbritannien** - kan læses som opfølgning på artiklen om Alexanders besøg <http://gtu.dk/PK125-8-9.pdf>



STORBRITANNIEN:

Jeg er *Grace Milner*, et ungt medlem af Rotary Klubben fra det nordvestlige England. Jeg blev færdig med min gymnasieuddannelse i sommers, og i stedet for at fortsætte direkte på universitetet besluttede jeg mig for at tage en pause fra bøgerne og i stedet få nogle værdifulde livsfærdigheder og mere erfaring.

Målet for dette sabbatår er at udvikle min selvtillid og selvstændighed samt at lære mere om forskellige kulturer rundt om i verden. Bagefter, i *september 2017*, starter jeg på University of Bristol for at læse geografi.

Jeg var så heldig at få chancen for at rejse til Tamil Nadu i to måneder i slutningen af 2016 og være frivillig hos *Florence Home Foundation (FHF)* samt besøge området som turist. I starten var jeg meget nervøs.

Det ville være den længste rejse, jeg nogensinde havde været på alene, men disse følelser blev snart erstattet af begejstring efterhånden som jeg lærte mere om det arbejde, jeg skulle udføre.

Jeg ankom i Chennai den 15. september og har haft meget travlt lige siden.



Mit første indtryk af Indien var stort set, som jeg havde regnet med: meget varmt vejr, fantastisk ny flora og fauna og masser af mennesker uanset hvor, jeg vendte mig hen.

Det tog lidt tid at vænne sig til maden, men jeg har nu haft mulighed for at prøve en lang række forskellige retter, og jeg nyder dem i høj grad. Jeg ser frem til at lære, hvordan jeg tilbereder nogle af retterne, så jeg kan dele dem med min familie, når jeg vender tilbage til England.

Det frivillige arbejde, som det er lykket mig at blive involveret i indtil nu, har været formidabelt. Lige fra et besøg hos drengene på FHF-hjemmet i *Killai* til at lære broderiteknikker af kvinderne på uddannelsescenteret i *Semakottai*. Jeg kan helt sikkert sige, at jeg allerede har haft masser af unikke og berigende oplevelser.

Derudover har jeg haft mulighed for at besøge mange forskellige turistattraktioner, såsom Pondicherry Beach, Auroville, et tempel, og jeg fik endda lov til at røre templets elefant.

Jeg har haft mulighed for at møde masser af nye mennesker i alle aldre, der alle har været meget imødekommende over for mig. Det var i særdeleshed fantastisk at møde en Interact Club fra Pondicherry med masser af studerende på min alder. Det at kunne sludre frit med dem og lære mere om deres liv, og også dele erfaringer om mit liv hjemme i England, var virkelig fedt.

Tak til FHF og Emmaus for at give mig denne mulighed for at blive frivillig og bo og arbejde hos FHF. Jeg ser frem til at blive involveret i mange flere aktiviteter og begivenheder og se mange flere turistattraktioner i de kommende uger.

